
Κείμενο συμπαράστασης στην διοργάνωση του 2^{ου} LGBTQI+ Pride Κρήτης

Συνέλευση πολιτών για τη μελέτη
της ελευθεριακής εκπαίδευσης
‘το Σπόρι’
Ρέθυμνο, Απρίλιος 2016

Ως συνέλευση αλλά και ως ενεργοί πολίτες που δραστηριοποιούνται στη πόλη του Ρεθύμνου είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι και περήφανοι που θα φιλοξενήσουμε, και γιατί όχι κάποιοι από εμάς να συνδράμουν στην διοργάνωση, τον φετινό Ιούλιο, του 2^{ου} LGBTQI+ Pride Κρήτης. Εμείς από τη μεριά μας βλέπουμε σαν ευκαιρία αυτό το διήμερο ώστε να συναντηθούμε να ανταλλάξουμε σκέψεις αλλά και εμπειρία με το κομμάτι της κοινωνίας όπως είναι οι άνθρωποι που απαρτίζουν την LGBTQI+ κοινότητα. Για εμάς αυτό το κομμάτι της κοινωνίας είναι που ρητά στοχάζεται ένα πολύ σημαντικό μέρος της ανθρώπινης κοινωνικής δημιουργίας και δραστηριότητας που εμπεριέχει την ερωτική και σεξουαλική αυτοδιάθεση και τον αυτοκαθορισμό.

Είναι ευκαιρία για εμάς ως άτομα με ανησυχίες και διάθεση για αναζήτηση, να στοχαστούμε μαζί με την LGBTQI+ κοινότητα πάνω σε θέματα απελευθέρωσης αλλά και μαζί να διεκδικήσουμε και να αγωνιστούμε για την ισότητα και τον αυτοπροσδιορισμό. Είναι επιπλέον ευκαιρία για εμάς και τα παιδιά μας να βρεθούμε κοντά σε αυτό που ίσως το μεγάλο τμήμα της κοινωνίας ονομάζει ‘διαφορετικό’, ώστε να βιώσουμε στη πράξη πως αυτό το ‘διαφορετικό’ είναι ταυτόχρονα και ‘ίδιο’. Κάποιοι άλλωστε από εμάς δεν χάσαμε την ευκαιρία να παραβρεθούμε και στο διήμερο, και ολόημερο, 1^ο LGBTQI+ Pride Κρήτης που έλαβε τόπο στο Ηράκλειο και μάλιστα στο πολύ κεντρικό πάρκο Γεωργιάδη.

Παρακολούθησαμε τη βιντεοσκοπημένη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Ρεθύμνης της 16/3 και τις απόψεις που εκφράστηκαν από διάφορες μεριές αλλά και τις συμπεριφορές που αναδύθηκαν, με λύπη (αλλά δυστυχώς απουσία έκπληξης) διαπιστώσαμε έντονα σημάδια ομοφοβίας, σεξισμού αλλά και εκφοβισμού (κοινώς και bullying ή νταηλίκι). Το βίντεο της εν λόγω συνεδρίασης βρίσκεται αναρτημένο στο διαδίκτυο και μπορεί ο καθένας να δει, να κρίνει και να βγάλει τα δικά του συμπεράσματα, όπως άλλωστε και εμείς από εδώ εκφράζουμε την δική μας πάντα υποκειμενική οπτική.

Η αναγνώριση από τον δήμαρχο των ομοφοβικών ενστίκτων και της δυσανεξίας ή της μη ανεκτικότητας της κοινωνίας του Ρεθύμνου, συνιστά και τον κατ’ εξοχήν λόγο για τον οποίο θα έπρεπε να επιδιώκεται η ομαλή συνάντηση και ο αμφίδρομος σεβασμός αυτών των κομματιών. Μια τέτοια παραδοχή, στο βαθμό που αληθεύει, επιβεβαιώνει πως το πρόβλημα έγκειται στο φαντασιακό της τοπικής κοινωνίας και τελικά μας οδηγεί στο συμπέρασμα πως η διεξαγωγή αυτού του φεστιβάλ θα είναι

ευεργετική για όλες τις μεριές.

Η υποθετική προστασία του φεστιβάλ, πέρα από προσβλητική για όλους (τοπική κοινωνία, LGBTQI+ κοινότητα) λειτουργεί αποτρεπτικά σε κάποιους για να συμμετάσχουν αλλά και, ως πιθανό προϊόν παρερμηνείας, εκ των προτέρων δικαιολογεί κάποιους άλλους επίδοξους αυτόκλητους τιμωρούς της κατ' αυτούς ανηθικότητας. Αυτό που κατά τη γνώμη μας θα έπρεπε να κάνει, με τον τρόπο του, το δημοτικό συμβούλιο θα ήταν να στηρίζει και να βοηθήσει το φεστιβάλ ώστε να είναι ζωντανό και δημιουργικό οπότε να λειτουργήσει και ως χώρος ζύμωσης και ανταλλαγής απόψεων και προβληματισμών. Θα έπρεπε με άλλα λόγια να προτρέψει τους πολίτες στην συμμετοχή και υποστήριξη και όχι να τους στιγματίζει ως εν δυνάμει πιθανούς 'αγανακτισμένους' πολίτες η στη καλύτερη ως οπισθοδρομικούς ανίκανους να αφοουγκραστούν, να κατανοήσουν και να σεβαστούν τις επιθυμίες και τις ανάγκες άλλων συνανθρώπων τους.

Ως συνέλευση δεν θεωρούμε ότι τα παιδιά μας κινδυνεύουν ή ουδόλως προσβάλλονται από ανθρώπους που δηλώνουν αγάπη και διεκδικούν μερίδιο στον έρωτα τη σεξουαλικότητα και τον αυτοπροσδιορισμό. Περισσότερο μας ανησυχούν, για τα παιδιά μας αλλά και για εμάς τους ίδιους, μεταξύ άλλων, τα φαινόμενα εκφοβισμού αλλά και η παρουσία περί του (ρεπορτάζ και έρευνες λένε) ενός εκατομμυρίου όπλων πάνω στο νησί, αμφότερα πολλές φορές εμφανιζόμενα ως έκφραση μιας αφαιρετικής και πολύ συχνά διαστρεβλωμένης ντόπιας λεβεντιάς. Το παράλογο αυτό παίρνει άλλες διαστάσεις, αλλά γίνεται και επίκαιρο καθώς θέτει προβληματισμούς που θα έπρεπε να συζητηθούν στα πλαίσια του φεστιβάλ, όταν μερικοί δηλώνουν σχέση «ιερή και ερωτική» με τα όπλα!

Επομένως, και συγκλίνοντας, για να περπατάμε στα πάρκα, για να τρέχουμε στους δρόμους, για να σκεφτόμαστε στις πλατείες, για να φιλιόμαστε στην παραλία με όποιον ή όποια ή όποιους επιθυμούμε εμείς αλλά και για να μην υπάρξουν άλλα θύματα στηρίζουμε την απόφαση να γίνει το 2^ο LGBTQI+ Pride Κρήτης, Φεστιβάλ Ορατότητας και Διεκδικήσεων για την Απελευθέρωση Φύλου, Σώματος, Σεξουαλικότητας, στο δημοτικό κήπο του Ρεθύμνου και να θέσει την κοινωνία σε κίνηση και αναστοχασμό. Και προσοχή το θετικό αυτό πρόσημο δίπλα στο LGBTQI προσδίδει στην εν λόγω κοινότητα χαρακτηριστικά υπερσυνόλου ενώ ταυτόχρονα τέτοια φεστιβάλ μας δίνουν την ευκαιρία διαλεκτικά να αμφισβητούμε την υπόνοια ότι αυτή η γενικευμένη κοινότητα εν δυνάμει χωράει πολλά, πολλούς και πολλές ή ίσως και όλ@ς μας.

Je suis meracılı
Συνέλευση πολιτών για τη μελέτη
της ελευθεριακής εκπαίδευσης
'το Σπόρι'